

## Help boer Georges...

Beste lid, ouder, sympathisant!

Zij die mijn kampverslagen op regelmatige basis gelezen hebben, hebben zeker kunnen vaststellen dat er tijdens de volledige kampperiode een fijne band gegroeid is tussen onze groep en boer Georges.

Dat boer Georges de volledige groep tot 2x toe getraakteerd heeft op ijs en ijstaart, dat hij eerst meegedeeld had dat er geen kampvuur mocht gehouden worden en dat hij de persoon was die op 't moment zelf het kampvuur brandend hield... bijstoken dus, kwestie dat het vuur zeker niet doofde.

Het feit dat hij gisterenochtend als eerste man op de kampplaats al rondliep in de gietende regen om alles te helpen opruimen. Dat hij met zijn tractor de tentpakketten hielp vervoeren naar de vrachtwagen,... 't zegt meer dan genoeg hé!

Waarom hij dat deed? **'t Waren de beste 10 dagen uit zijn leven!**

Dank je wel boer Georges voor alles wat je deed!

Maar een bedankje hoort hij nu niet meer...

Daarom deze warme oproep aan iedereen...

Op **20 augustus** wordt boer Georges 71 jaar.

't Zou toch ontzettend mooi zijn dat hij die dag veel verjaardags-kaartjes uit Overpelt zou krijgen... **Een kleine moeite voor ons, een groot plezier voor boer Georges.**

Help jij er voor boer Georges de **11<sup>de</sup> beste dag van zijn leven** van te maken?

**Boer Georges**

**Blankenbergse Dijk 90**

**8000 Brugge**

Dank je!

De vlieg





