

U was een geweldig publiek!

Beste ouders en sympathisanten,

U zal waarschijnlijk serieus gevloekt hebben gisterenavond toen u niet meer op de website van onze Chirojongens kon inloggen?

Awel, u was niet de enige!

Maar dankzij de snelle en deskundige actie van ex-Chiroleider Chris Schildermans hebben we dit probleem zo snel als mogelijk voor u naar 't verleden geholpen.

Het verslag van gisteren werd vandaag in de vooravond online gezet. OEF!!!

Boer Georges doet het opnieuw... trakteren!

Zoals ik reeds in mijn verslag van "maandag wasdag" beschreef... "onze" jongens hebben echt wel de gevoelige snaar van boer Georges geraakt! Zo trakteerde hij maandag de volledige groep op echt wel de lekkerste ijstaart die ik ooit at. Een fijne geste denk je dan.

Awel, vandaag deed hij het opnieuw! Opnieuw trakteerde hij ons op ijstaart en ijsjes! En ja, toen ik hem vanmiddag zo bezig zag en hoorde terwijl hij zijn maaltijd bij de koks in de tent kwam nuttigen, vloaide er zowaar een traan over zijn wangen toen hij zei dat hij ons enorm gaat missen!

Awel Georges, dat is wederzijds!

En ja, we hebben hem moeten uitleggen dat we nooit 2 jaar na elkaar op dezelfde locatie op kamp gaan. "Maar ge hebt het hier toch goed?... Waarom niet terug komen dan?"

"Over de prijs valt zelfs te spreken" zei hij!

Awel Georges, u bent zo een geweldige man dat we 't echt in overweging willen nemen!



Het feit dat onze jongens uiteindelijk wel een kampvuur mogen laten branden van boer Georges zegt alles... want dat was 10 dagen geleden nog ondenkbaar...

The winning team!

Beste ouders en sympathisanten. Hebt u er al eens bij stilgestaan wat deze “bende” jonge mannen allemaal “laat schieten” om gedurende 14 dagen zich voor de volle 110% in te zetten zodat uw zoon geen kamp maar een fantastisch kamp kan beleven. Om dan nog maar te zwijgen over alle inspanningen die ze doorheen het jaar voor, tijdens en na de activiteiten leveren. Leeftijdsgenoten gaan 2 of meerdere weken op één of ander bedrijf vakantiewerk doen en verdienen daarmee een aardige Euro bij... Maar deze mannen niet... onbaatzuchtig, vol motivatie en verantwoordelijkheidszin ten dienste van uw kind(eren).

Knap werk geleverd jongens!



Als een geoliede machine... maar met een hart...

Als vlieg, spendeer ik natuurlijk graag en veel tijd op de plaatsen waar er voor mij iets lekkers te rapen valt. Dus de keuken was mijn werkterrein en gelukkig was deze strategisch gelegen op de kampplaats zodat ik mijn observaties over het reilen en zeilen binnen de verschillende groepen goed kon uitvoeren.

Beste ouders, u hoeft geen schrik te hebben... uw zoon komt zeker niet uitgehongerd terug naar huis... de koks daarentegen... meerdere keren werd met veel plezier het laatste eten uit de pan gehaald om aan een lid te geven, wetende dat het "op" was en dat de koks nog niets gegeten hadden...

Dat ze kunnen koken, dat zag u wel op de foto's. Maar meer dan eens vervulden ze ook nog andere taken...

Het bemoedigend toespreken van jongens die het thuisfront misten, het dagelijks poetsen van 't sanitair, het stiekem uitwassen van slaapzakken waarin een "ongelukje" gebeurde, het vervoeren van de leden naar 't strand, het op een zelden moment raad geven aan de leiders, het schrijven van een briefje naar iemand die nog geen post ontving,...

Ik ben blij dat ik deze mensen in hun bezigheden heb kunnen observeren... en ja, met momenten had ik zelfs als vlieg 't gevoel dat ik er bij hoorde! ☺

Een topteam! Koester ze!

't zijn vrienden voor 't leven...



Ik zeg u geen vaarwel mijn vriend...

'dra zien we elkander weer...

Aangezien vliegen geen lang leven beschoren hebben, stopt het hier voor me!

Ik wil u allen danken voor de leuke en mooie berichtjes waaruit ik uw appreciatie voor mijn werk kon afleiden. Vooral het feit dat jullie massaal de Chiro-website bezocht hebben zodat de bezoekersaantallen echt wel een steile vlucht kenden, zorgde ervoor dat, ook al liep het tegen het einde van de dag, er nog eens doorgebeten werd om het verslag toch op een schappelijk uur online te kunnen krijgen.

Het is nu aan de leiders om hetgeen in gang gezet is, "levend" te houden!

Bedankt en ik zeg u geen vaarwel...

Ik vlieg nu terug naar boer Georges en zijn spekpan.

Met een beetje weemoed maar met in mijn achterhoofd de zekerheid dat iedereen van deze groep, jong en oud, morgen door iemand met open armen ontvangen wordt, neem ik met een heel gerust hart afscheid van jullie!

Het ga jullie goed, Chirojongens & crew uit Overpelt!

U was een aangenaam publiek!

De vlieg!

