

Geen Roma maar... REUMA!

Beste leden, ouders en sympathisanten.

Ik stel vast dat ik gisteren precies iets te snel een conclusie getrokken heb na het oprijden van twee auto's met aanhangwagens en caravan. Deze (oude...?) mensen blijken geen Roma maar... klus- en kookouders te zijn! Toen ik deze mensen na hun eerste nacht uit hun tent en caravan zag kruipen en zich over de kampplaats zag voortbewegen... stel ik vast dat ik er toch maar 2 letters langs zat gisteren... Dus niet Roma maar wel reuma gesignaleerd!

Na een rijkelijk maar verdiend ontbijt schoten deze klus- en kookouders weer in volle actie met klussen, een buitendouche, en snijden van groenten en het rollen van mijn vriend Knor 't varken (gehakt dus !).



Hier stopt het nog niet... scrollen naar beneden... dan lees je nog meer!

En de winnaars zijn...

Zojuist werd ik wakker geschrikt door 3 jonge mannen die juichend de kampplaats opliepen! Ze waren de eersten... ??? Toen ik iets dichterbij hen kwam, hoorde ik ze zeggen dat alle Aspiranten vanochtend om 8u30 al liftend vanuit Overpelt naar hier zijn vertrokken. Joppe, Stijn en Jef zijn de eerste die hier aankwamen en bleken voor dit traject slechts 7 liften (goede duimen!) nodig gehad te hebben. En ondertussen maar al gsm-end de draak steken met de andere achterblijvers... Juist horen zeggen dat toen de laatste nog steeds in Overpelt stond, de eersten al in Antwerpen waren. Eens benieuwd of ook in Limburg de laatste uiteindelijk de eerste zullen zijn. Laat het ons hopen voor Yente!



Nieuwsgierig kijk ik uit naar wat de toekomst me zal brengen...

De vlieg

