

Plotse en enorme bedrijvigheid vastgesteld op de Blankenbergse Dijk 90 te Brugge!

Beste leden, ouders en sympathisanten!

Ik stel vast dat er de laatste dagen toch heel wat bedrijvigheid is geweest op de weide naast mijn huis, de stal van boer Georges te Brugge!

Afgelopen dinsdag begon het allemaal! Weg met de rust! Want uit het niets stonden daar plots wat jongeren met een voor mij onbekend accent, naar 't schijnt Limburgs... , op mijn weide! En een paar uur later werd de drukte compleet want toen reed er een rode truck met grote oplegger ronkend de weide op. Straf dat boer Georges dat allemaal goed vindt...



Ik moet echter toegeven dat deze jongeren van aanpakken weten. Want al vlug staken ze de handen uit de mouwen en binnen de kortste tijd was de oplegger leeg en werden er verschillende tenten rechtgezet... Tja, ze werken alleszins sneller dan ze praten... of moet ik "proate" schrijven?

Volgens mij hebben ze wel regelmatig ruzie met elkaar of zo... want ik zou niet weten waarom anders iedere jonge gast over een grote tent voor zichzelf beschikt! Ofwel snurken die allemaal enorm hard? Kan ook natuurlijk!?



En dan nog zoiets...

Ze hebben alleen maar tenten bij en toch hoor ik die mannen regelmatig tegen elkaar roepen dat ze naar " 't huske goan". Tja, toch een groepke waar ik mijn dagen mee kan vullen om hun reilen en zeilen te observeren! Tof, zo eens wat nieuw leven in de brouwerij... euh boerderij bedoel ik! Ik ga dat vanaf nu wel kort opvolgen en hou u, zoals eerder afgesproken, op de hoogte!

De vlieg.