

Nu is er niets... niets dan rust!



Beste ouders en sympathisanten,

“ik wou dat ik eens een vlieg kon zijn... dan zou ik “die van ons” eens kunnen bezig zien tijdens zijn doen en laten op 't Chirokamp...” Een gedachte die bij vele van jullie de afgelopen jaren, vooral tijdens de kampdagen, meermaals in u is opgekomen... Is het niet?

Juist! De nagel op de kop!

Daarom ben ik dit jaar speciaal voor u “vlieg “.

Het is de bedoeling dat ik iedere dag een verslag met bijhorende foto's maak over de belangrijkste gebeurtenissen die die dag gekleurd hebben. In de hoop dat het internet in Brugge zo flitsend snel is als in Limburg... zodat ik deze in kijktijdig op onze site kan plaatsen. Zo kan u alles volgen.

En beter nog... u zal ongetwijfeld de “fantastische sfeer “ die er op 't kamp zal heersen tot in uw woonkamer kunnen voelen!

Ik wens jullie alvast veel leesplezier!

De vlieg!