

Hartendiefje



September-Oktober-November

Yoorwoord

Dag vriendjes en vriendinnetjes!

Na een rustperiode (voor anderen ook hardwerkperiode) van 2maandjes zijn we weer terug! De maand september is traditiegetrouw een maand vol verandering: terug naar school met een andere meester/juf, nieuwe en gekende klasgenoten, speciale vakken ... Zo ook bij de Chiro! Ondertussen hebben jullie al kennisgemaakt met je **nieuwe leiders!** Hopelijk gaan zij het even leuk maken als vorig jaar! In dit hartendiefje vinden jullie nog een afscheidsverslagje van je oude leiders!

In juli hebben we met ons allen vertoefd in de prachtige Kempen. **Arendonk** was de bestemming van ons bivak. Tip voor zij die niet meegingen: volgend jaar weer een nieuwe kans! Plezier verzekerd!

Maak kennis met ons jaarthema: Chiromantiek! Wat dit inhoudt, kort maar krachtig: we zien mekander gère and we love Chiro! Op chiro.be/jaarthema vind je de uitleg!

Elk jaar moeten we helaas afscheid van leiding die andere oorden gaan opzoeken. Leider Jesse, Roy en Sven verlaten ons na gezamenlijk 17 leiderschap! Bedankt voor de vele mooie jaren die jullie aan de Chiro gegeven hebben!

Natuurlijk komen er ook nieuwe leden bij die hopelijk de volledige Chiroloopbaan doorlopen! Speciaal voor deze gasten en hun ouders organiseren we een infomomentje om uitleg te geven over wat precies een Chirozondag en de activiteiten daar rond inhouden. Deze gaat door op **zondag 12oktober** in de Chirobouw tegen **17u15** (en niet de 5^e zoals op de papiertjes staat). Iedereen welkom, ook de ervaren rotten onder ons!

Midden oktober gaat de leiding nog op weekend om volgend kamp voor te bereiden. Zo gaan jullie een zondagnamiddagje zonder ons moeten doorbrengen.

Tenslotte vieren we als christelijke jeugdbeweging het begin van het nieuwe kerkjaar met **Christus Koning**. Deze hele dag Chiro vol spel en viering met de Chiromeisjes gaat door op zondag 23 november! Verdere uitleg krijgen jullie nog in een apart briefje en/of het volgend hartendiefje.

Nog een datum om aan te duiden: 19oktober. Op deze vrijdag vieren we dat we van de Chiro zijn. Op de dag van de jeugdbeweging mag/moet je je Chirokieren naar school/werk aandoen om ze met trots aan iedereen te laten zien!

Zo, bij vragen/opmerkingen kan je ons bereiken door ons aan te spreken/bellen/mailen (mail@chirojongens.be). Je kan ons ook volgen op de website (www.chirojongensoverpelt.be) of op facebook (ChirojongensOverpeltCentrum).

Tot de volgende!

De leiding en VB

Kalender

Zondag 7 september	Chiro
Zondag 14 september	Chiro
Zondag 21 september	Chiro – Overgangen
Zondag 28 september	Chiro
Zondag 5 oktober	Geen Chiro (Teamweekend)
Zondag 12 oktober	Chiro & infomoment
Zondag 19 oktober	Geen Chiro (Leidingsweekend1)
Zondag 26 oktober	Chiro
Zondag 2 november	Chiro
Zondag 9 november	Chiro
Zondag 16 november	Chiro
Zondag 23 november	Chiro – Christus Koning

PAGADDERS!

Na een zeer leuk jaar is het moment aangekomen dat Julie leiders (Ruben,Steven,gies) afscheid moeten nemen van jullie.. Dat wil ook zeggen dat er weer een paar andere super kerels leiding van Julie Worden!

We hebben ons geamuseerd , zo was Kamp super voor ons. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. Het Kamp zat vol heerlijke zonnige dagen. Zo hebben we natuurlijk veel gezwommen. Als we niet naar het zwembad konden, gingen we maar naar het dichtstbijzijnde riviertje waar de meeste dappere jongens onder jullie wel in durfden!

Toen we Julie valliezen bekeken betrapten we er toch een aantal op snoepjes, kappoenen! Streng, maar rechtvaardig hebben we dit toch maar afgepakt, maar!, elke avond kon iedereen toch genieten van een snoepje!

Verder deden we nog vele super activiteiten zoals ons legerdagje! We kunnen nu als echte soldaten sluipen, kruipen en stoeien in de modder, en zo lekker vettig worden! Ook gingen we zeer vroeg op dauwtrip waar we een vuurtje maakten in het bos en zo ons eigen lekkere potje spek met ei konden klaarmaken!

Dat was het voor Kamp. Onze laatste 2 Chirozondagen hebben onze bengels kunnen meekijken naar de airshow en nog vele andere leuke activiteiten zoals het chipsspel, stoelendans....

Dit was een tof jaar, en we hopen dat jullie dit jaar weer zo amuseren met nieuwe leiders!!!

Groetjes van Julie leiders.Ruben,Steven,gies

Dag JONGENS,

Na ons fantastisch kamp vol met leuke herinneringen is het nieuwe Chirojaar weer gestart. Maar graag blikken we toch even terug naar het kamp in Arendonk! De sfeer bij onze jongens zat er al meteen in vanaf dat ze de kampplaats opkwamen. Daarom begonnen we de eerste dag meteen te bouwen! Ja, onze zweethut was zeer geslaagd! Na verloop van het kamp werd het weer warmer en warmer dus trokken we vaak naar het water om ons af te koelen. Heel het kamp lang hebben we ons wel kunnen bezighouden. Met het geweldige spel clash of clans wat echt super verlopen is! Ofwel bekladden we elkaar gewoon met verf, of dagen we de Toppers even uit voor een match voetbal. Die wedstrijd was inmiddels niet gemakkelijk! Maar door de grote vriendschap van de speelclub maakte een 0-3 verlies niet uit! Met deze mooie vriendschap tussen de speelclub zijn de fiere leiding zeer zeker dat ze samen nog vele kampen zullen meemaken. En daarom bedanken wij jullie allemaal voor het prachtige kamp! De eerste zondagen zijn al weer achter de rug. We speelden een groepsspel en dan een keer touw trekke tegen de meisjes waar we jammer genoeg verloren zijn.. Jammer maar is niet moeilijk als ze in ene keer alle 24 komen helpen maja we hebbe ze terug gepakt 😊haha! Door het warme weer werd er wel eens met wat waterballonnen gegooid jaja de meisje moesten er aan geloven he jongens 😊😊😊 goe bezig mannen! En omdat het de laatste zondag met onze speelclub was, gingen we naar de vliegshow kijken en trakteerden de leiders op een lekker ijsje! En we wensen jullie veel plezier en leuk Chirojaar toe met je nieuwe leiders!

Merci jongens voor het leuke jaar.

Groetjes jullie megafantastischedeluxe leiders

Beste Groentjes (Rakkers)

Dit is misschien het laatste verslagje van jullie huidige leiding. Maar niet getreurd. In september hebben we nog genoeg Chiro's om jullie nog veel plezierige dingen te laten doen.

Maar even terug naar het afgelopen kamp. We zijn op maandag 14 juli met z'n allen vertrokken vanuit Overpelt naar Arendonk, waar we onder andere een schuif af bij ons zwembadje gemaakt hebben, we friet gegeten hebben met Chinese stokjes ☺, gehonkbald hebben waarbij Rik goed kon mikken door het balletje via de honkbalknuppel hard tegen Wim zijn nek te slaan.

Maar niet getreurd. Voor diegenen die de eerste keer meegingen hebben zich goed geamuseerd. Ze hebben zich geen minuut verveeld. Hopelijk zullen wij ze nog meerdere jaren mee op kamp zien gaan.

*Leve de Chi Leve de Ro
De Groenen vertrokken met een voetbalelftal
Ze waren nog maar drie dagen hier en Sven was er al*

*Een schuif af maken bij een zwembad ging goed
Geen wonder niemand moest naar de spoed.*

*Jenno en Sigi hebben de titel die ze verdienen
Daarom zijn zij zeker dikke vrienden.*

*De Jan is in wandelen wat sloom
Maar over een onderwerp meepraten kan hij als een atoom.*

*De Jens heeft dit jaar veel geluk
Met Flor, mama en een weekend papa erbij kan zijn kamp hiermee niet meer stuk.*

*Ryan, Wladdy en Gus voor de 1^{ste} keer in de ploeg
Ze blijven zeker bij deze geweldige kroeg.*

*Sverre is een goede kerel in sport
Een 500 meter lopen dat doet hij heel kort.*

*Stef, Rik en Kenji zijn toffe kadeeën
Maar zeker en vast, zo zijn er velen.*

*De kalfjes van de boer kwamen aan
Toch maar eventjes kijken, waar ze gingen staan.*

*De dauwtrip vonden ze interessant
Een vuurtje maken langs het kanaal aan de kant.*

*Zo dit was het kamp in Arendonk 2014
En hopen jullie elkaar in september 2014 weer te zien.*

*Sven stopt helaas ermee na dit jaar
Maar de volgende leiding staat helemaal klaar.*

*Nu genoeg gezegd
Nog een fijne verdere knots excentriek Chirojaar gewenst.*





Dag allerleukste

toppertjes,

Hopelijk hebben jullie even hard genoten van het kamp in Arendonk en de twee maanden zomervakantie. Wij in ieder geval zeker wel, op de herexamens na “kuch kuch”.

De laatste weken hebben we nog twee keer Chiro gehad om het jaar af te ronden. En daar dook ineens een nieuwe topper op. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Het merendeel kende hem blijkbaar al, dus als hij beslist om volgend jaar bij de Chiro te komen, komt dit zeker goed.

De laatste zondag hebben we een klein afscheidsetentje gedaan in de dikke Mansion van de allerbeste leider ooit, leider Joren. Ja sommigen hebben **MITRAILLIET KEBAP ZONDER GROENTEN MET COCKTAILSAUS gemist JONGEEEEEE!** Zo zie je maar dat elke zondag naar de Chiro komen zo zijn voordelen heeft. ☺



Zo, het einde van het Chirojaar is in zicht. Maar het nieuwe staat al voor de deur. Deze week zijn het overgangen en krijgen jullie dus je nieuwe leiders, RA RA RA wie gaat dat zijn? Natuurlijk gaat deze nieuwe leiding lang niet zo goed zijn als ons. Maar wie weet, misschien blijven er sommige dingen nog wel even leuk 😊

Houdoe & de ballen!

Roy, Yoran & Joren. De allerbeste leiders die je ooit zal hebben 😊



Dag beste kereltjes,

Hierzie het laatste verslagje dat je van ons zult ontvangen. Geniet er maar van, vanaf nu kan het enkel bergaf gaan! Een jaar geleden wisten we niet goed wat we van jullie moesten denken. Jullie kwamen over als een zootje ongeregeld met een acuut gebrek aan verstand. Maar wat bleek? Het was nog veel erger als gedacht. Zo hebben jullie het afgelopen jaar de zetels in het kerelslokaal ontmanteld, bijna een tent in brand gestoken, uren liggen zagen (ik zeg niet wie maar we weten allemaal wie ik bedoel), bijna de lelijkste doos in het zwembad binnen gedaan, het wereldrecord strafzitten verbroken en het ganse kamp sluikreclame liggen maken voor de action.

Ondanks dit alles zijn we er toch in geslaagd een aantal activiteiten ineen te knutselen. Tweedaagse was bijvoorbeeld zeer geslaagd, de aspi's liggen nog altijd in een hoekje te wenen (benieuwd of deze zin door de censuur heen geraakt) en weten we wie het hoogste Robinson Crusoe gehalte heeft. Over ons tochtje zwijgen we wijselijk.

Het was natuurlijk niet allemaal zo negatief. het belangrijkste blijft natuurlijk dat we ons geamuseerd hebben hetgeen natuurlijk de bedoeling is! Als jullie dit verslagje lezen zijn de overgangen waarschijnlijk al gepasseerd en weten jullie wie jullie nieuwe leiders zijn. Ook zij gaan hun best doen om het ongelooflijk hoge niveau van de activiteiten van ons aan te houden.

We hopen dat jullie het plezant vonden afgelopen jaar. Wij in ieder geval wel. Nu wil ik graag afsluiten met de woorden die een leider ooit tegen mij zei en me altijd zijn bijgebleven: "Als je moet krabben, moet je krabben."

grtz

Jesse & Tom

Dag Aspirantjes!

Het grote Chiro lot heeft een mooie bestemming gevonden: je lievelingsleiders blijven nog een jaartje! Zo kunnen jullie nog even studeren aan de Chiro-unief tot de opleiding van supermegaleider.

Na enkele gastcolleges van ons stond er een inloopdagje in mei op het programma om de smaak al te pakken. Iedereen heeft deze studiepunten dik terugverdiend!

Dit kamp is de stage zeer goed verlopen. Het leiderschap komt naar boven en je beoordelaars ruiken al een grote onderscheiding met felicitaties van de jury in de verte.

Het laatste jaar gaat er steeds meer hulp van jullie gevraagd worden, aangezien leider zijn (voorlopig) een knelpuntberoep is. Januari kunnen jullie weer zoveel mogelijk lestechnieken in de verschillende practica toepassen! Voorbereiding is noodzakelijk, zodat jullie klaar zijn voor een mooi beroep met veel doorgroeimogelijkheden!

Goed, na deze quatsch gaan we even vooruitkijken (wij houden er niet van om alles van wat we gedaan hebben te gebruiken als bladopvulsel, net gelijk de andere verslagen hierboven, hoewel de lasagne machtig gooooeeee was!). Met flashforwards en enkele verschijningen zien we veel acties op poten gezet door jullie om geld op te vissen voor buitenlands kamp! Alle ideeën/vrije donaties zijn welkom! Een info-avondje hieromtrent volgt!

Boyyysss, we kijken al uit naar het jaar om samen nog veel meer leuke te maken en kennis te maken met onze leidingsploeg!

Sincere greetings

Joosnas